

Op bezoek in de volkssterrenwacht Mira

Halo mei 2012

Luc Herremans – Meteo Tollembeek

Wij rijden door de drukke avondspits richting Grimbergen, niet om het befaamde abdijbier te gaan proeven, maar omdat wij een afspraak hebben in de Astroclub van de sterrenwacht Mira, die zich in de schaduw van de abdij bevindt.



Foto Hugo Van De Velde

Wij worden er opgewacht door de heer Francis Meeus. Hij vertelt ons dat dit de oudste sterrenclub van België is. Mira werd opgericht in 1967 door Pater Godfried-Thomas Pieraerts (1908–1984) met als voornaamste doel het populariseren van de sterrenkunde en weerkunde, maar ook wijlen Armand Pien (1920–2003) speelde er een zeer belangrijke rol. Hij was een sleutelfiguur in de ontstaansgeschiedenis. Later kwam daar ook nog Frank Deboosere bij, die er nu kind aan huis is.

Toeval of niet maar wij lopen er Frank tegen het lijf. Hij geeft er elke laatste vrijdag van de maand een boeiende voordracht, maar daarover later meer.

Verder bewonderen wij er ook prachtige beelden van onze planeet, gemaakt door astronaut Dirk Frimout op een hoogte van 300 km en dit tijdens zijn verblijf in de ruimte in 1992.

Een grote mijlpaal in de geschiedenis van Mira was 25 oktober 1975 toen het didactisch weerstation, dat zich boven op het waarnemingsterras bevindt, werd opengesteld voor het grote publiek. Hier onthouden wij ook

dat de toenmalige directeur van het KMI Dr. A. Vandenplas een pluviograaf of automatische pluviometer aan Mira schonk.

Dit weerstation ontvangt jaarlijks een paar duizend bezoekers die de meteorologie willen ontdekken. Heel wat scholen nemen een bezoek aan Mira op in hun leerplan.

Ondertussen worden wij uitgenodigd om de voordracht van Frank bij te wonen.

Tot onze verbazing zit de zaal in de kortste tijd eivol. Frank steekt van wal met zijn voordracht over kleur aan de hemel, met de nadruk op regenbogen en Halo's (waar hebben wij dit woord nog gehoord?).

Het is muisstil in de zaal. Zelfs de kleinsten luisteren zeer geboeid naar onze weerman. Na de voorstelling is er tijd voor vragen en de jongeren op de eerste rij bestoken Frank met allerlei vragen en opmerkingen. Hij geeft hen telkens, op een goed verstaanbare wijze, antwoorden.

Om af te sluiten neemt Frank nog de tijd om te poseren voor de talrijke gelegenhedenfotografen. Hij signeert er ook het aangekochte materiaal uit de shop van Mira, waaronder zijn zeer gewaardeerde boek "meer weer: een heldere kijk op het weer".

Het is duidelijk dat Frank een zeer grote bijdrage levert aan de goede werking van deze volkssterrenwacht.

Wij danken Frank Deboosere en de ganse ploeg van Mira voor de gastvrijheid.

